

DMorgen

Fraaiste expo's van 2012

1

'Lucian Freud Portraits' in National Portrait Gallery, Londen

Onbarmhartig en toch menselijk. De meester van het portret en het naakt, Lucian Freud (1922-2011). Vlees is verf geworden.

2

Louvre-Lens

Het Louvre verrast in de Noord-Franse mijnstad: een vederlicht museum met eigenzinnige presentaties. *Renaissance* tot 11 maart.

3

Middelheim 2012

Het Antwerpse beeldenpark is helemaal opgebloeid met een paviljoen van Robbrecht & Daem. *Thomas Schütte* tot 13 januari.

4

Collectie Verbaet in Museum van Elsene, Brussel

Op de collectie Belgische kunst van Maurice en Caroline Verbaet moet menig museum jaloers zijn. Ensor, Schmalzigaug en Panamarenko. Tot 20 januari.

5

'De weg naar Van Eyck' in Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

Is Jan van Eyck de spreekwoordelijke ufo in de 15de-eeuwse schilderkunst? Ja, dus. Zijn realisme blijft onverklaarbaar. Tot 10 februari.

6

'Sint-Jan' in Sint-Baafskathedraal, Gent

Jan Hoet koos zestig hedendaagse kunstenaars uit rond het thema spiritualiteit. De kerk werd even een vrijplaats voor kritische kunst.

7

'Jan Vanriet. Closed Doors' in Roberto Polo Gallery, Brussel

Met 39 schilderijen en oorlog als rode draad opent Jan Vanriet de nieuwe Roberto Polo Gallery. Indrukwekkend en museaal. Tot 24 februari.

8

Lara Gasparotto. Galerie Stieglitz19, Antwerpen.

De jonge Luikse fotografe Lara Gasparotto (22) is een van de ontdekkingen van 2012. Haar werk is verrassend, morsig, krachtig en wild.

9

'Van Dyck in Sicily' in Dulwich Picture Gallery, Londen

Twaalf schilderijen, één tekening en een magistrale kunstenaar. Meer was er niet nodig om een heerlijke tentoonstelling te maken.

10

Jimmie Durham in M HKA, Antwerpen

Het werk van de invloedrijke Amerikaanse kunstenaar is kritisch, persoonlijk en humoristisch. Als een kiezel in de schoen van de kunst. (ER)